



▲ Veel jonge toptalenten op de tennisbaan in Dongen, zoals Douwe Nijziel. FOTO: JOHAN WOUTERS/PIXAPROFS

Bassie tennistoernooi in teken van emotie

Het 41ste Bassie Jeugdtennis-toernooi, een week tennisplezier en ontspanning bij tennisvereniging Bas Dongen, stond dit jaar niet alleen in het teken van de sport, maar ook van de emotie.

Piet Scheepers

Dongen

Gisteren tijdens de prijsuitreiking werd Marcel van Hartum, tot enkele weken geleden nog de voorzitter van de bijna achthonderd leden tellende club, in het zonnetje gezet door interim-voorzitter Leo Verhoeckx. Van Hartum is onlangs getroffen door een herseninfarct en moest daarom na ruim 17 jaar afstand doen van zijn functie als bestuurslid, waarvan ruim 13 jaar als voorzitter. Hij leidde de club naar het huidige niveau.

Niet alleen op organisatorisch maar ook op het spelniveau is Bas Dongen een geduchte en gezellige tegenstander voor vele clubs uit ons land. Het Bassie Jeugdtennis Toernooi is daar een mooi voorbeeld van. Van Hartum had naast

zijn voorzitterschap vele nevenfuncties binnen de gemeente Dongen. Zo is hij voorzitter van de sportfederatie Dongen en lid van jury Sportman, Sportvrouw en Sportploegverkiezing van de gemeente Dongen. Zijn dochter Linda van Hartum (29), nu voorzitter van het Bassie Toernooi won



Grandioze organisatie. Ook de accommodatie, gewoon top

–Remco Maandag, begeleider

13 jaar geleden alle titels van het jeugdtennis-toernooi, dat dit jaar voor de 41ste keer werd gespeeld.

Ook de jeugd kent emoties. Onder de ruim 130 inschrijvings, onder andere van de tennisscholen Zaanstad, Gorinchem en Middelburg, zaten toekomstige tennistoppertjes. Tijdens de halve finales op zaterdag werd er gespeeld op

het scherpst van de snede. In de halve finale tussen Vincent Kors (Zaanstad) en Dion Brugman (Bas-ta) moest Kors, na twee uur spelen, een gewonnen positie (6-3 voor, na een eerste gewonnen set) door kramp opgeven. Sport en emotie liggen dan heel dicht bij elkaar. Kors, weggedoken in zijn handdoek, verwerkte zijn verlies terwijl Brugman niet goed wist hoe hij met deze overwinning moest omgaan. Hetzelfde gold voor Douwe Nijziel. In de voorrondes vernederde hij al zijn tegenstanders door er met 6-0 overheen te walsen. In de finale had hij echter een derde set nodig om te winnen van Daan van Horssen.

Remco Maandag was een van de vele begeleiders die dit toernooi roemde om de organisatie. „Ik kom hier al 31 jaar als begeleider van de tennisschool Middelburg. Grandioze organisatie. Slapen om de hoek in tenten op een gazon van de atletiekclub Atledo. Maar ook de accommodatie, gewoon top. Iedere dag drie keer prima eten. Kan niet beter!”